



**Werk niet om rijk te worden:
houd op met uw eigen wijsheid.
Wilt u uw ogen richten op wat niet is?
want rijkdommen maken zich zeker vleugels;
ze vliegen weg als een adelaar naar de hemel.**

SPREUKEN 23:4-5



En hij zei tegen hen: Pas op en pas op voor hebzucht, want het leven van een mens bestaat niet in de overvloed van de dingen die hij bezit. En hij sprak een gelijkenis tot hen, zeggende: De grond van een zekere rijke man bracht overvloedig op. En hij dacht bij zichzelf, zeggende: Wat moet ik doen, omdat ik geen ruimte heb om mijn vruchten te schenken? En hij zei: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen; en daar zal ik al mijn vruchten en mijn goederen schenken. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, je hebt veel goederen liggen voor vele jaren; doe het rustig aan, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem: Jij dwaas, deze nacht zal je ziel van je worden geëist: van wie zullen dan die dingen zijn die je hebt voorzien? Zo is hij die schatten voor zichzelf verzamelt en niet rijk is in God. LUKAS 12:15-21

...Kinderen, hoe moeilijk is het voor hen die op rijkdom vertrouwen om het koninkrijk van God binnen te gaan! MARKUS 10:24

Want wat baat het een mens als hij de hele wereld wint en zijn eigen ziel verliest? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn ziel? MARKUS 8:36-37

Wie van zilver houdt, zal met zilver niet tevreden zijn; noch hij die overvloed met overvloed liefheeft: dit is ook ijdelheid. PREDIKER 5:10

Richt uw genegenheid op de dingen die boven zijn, niet op de dingen op aarde. KOLOSSENZEN 3:2

Maar vroomheid met tevredenheid is grote winst. Want we hebben niets in deze wereld gebracht en het is zeker dat we niets naar buiten kunnen brengen. En als we voedsel en kleding hebben, kunnen we daarmee tevreden zijn. 1 TIMOTHEÛS 6:6-8

Vertrouw niet op onderdrukking en word niet ijdel in roof: als rijkdommen toenemen, richt uw hart er dan niet op. PSALM 62:10

Laat hem die gestolen heeft, niet meer stelen: maar laat hij liever werken, met zijn handen werkend aan het goede, opdat hij zal hebben om te geven aan hem die behoeftig is. EFEZIËRS 4:28

Verkoop wat je hebt en geef aalmoezen; zorg voor tassen die niet oud worden, een schat in de hemel die niet opraakt, waar geen dief nadert, noch mot bederft. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. LUKAS 12:33-34

Maar wanneer u aalmoezen geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet: opdat uw aalmoes in het geheim zal zijn: en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal u openlijk belonen. MATTHÉÛS 6:3-4

Zalig is hij die de arme beschouwt: de Heer zal hem verlossen in tijd van benauwdheid. PSALM 41:1

Verdedig de armen en vaderlozen: doe recht aan de ellendigen en behoeftigen. PSALM 82:3

Hij die op zijn rijkdom vertrouwt, zal vallen; maar de rechtvaardige zal bloeien als een rank. SPREUKEN 11:28

Er is iemand die zichzelf rijk maakt, maar niets heeft: er is iemand die zichzelf arm maakt, maar toch grote rijkdommen heeft. SPREUKEN 13:7

Hij die zijn naaste veracht, zondigt; maar hij die zich over de armen ontfermt, zalig is hij. SPREUKEN 14:21

Wie medelijden heeft met de armen, leent aan de Heer; en wat hij heeft gegeven, zal hij hem terugbetalen. SPREUKEN 19:17

Liever een goede naam dan grote rijkdommen, liever gunst dan zilver en goud. SPREUKEN 22:1

Hij die een overvloedig oog heeft, zal gezegend worden; want hij geeft van zijn brood aan de armen. SPREUKEN 22:9

Wie aan de armen geeft, zal geen gebrek hebben, maar wie zijn ogen verbergt, zal menig vloek hebben. SPREUKEN 28:27